

SAMENSPEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk*, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag
16^e jaargang nr. 7, september 2012

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 10,00) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk* o.v.v. *Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag
Email: samenspel@ctkerk.nl tel. 070 327 03 66
Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag
Bezorging: Henk Hospes tel. 070 327 03 66

Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79
email: koster-beheerder@ctkerk.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
email: ruudstiemer@ctkerk.nl
ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM
maandag, woensdag, donderdag tel. 070 359 62 39
email: beritbootsma@ctkerk.nl

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita v. Koningsveld, Laan v Nw. Oost-Indië 142, 2593 CA
email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82
Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR tel. 015 361 82 67
email: scriba@ctkerk.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl (GKO)
PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl

Website: www.ctkerk.nl

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
- kerk (PGG): 615174 t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkentm. Bezuidenhout
Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen: 5144061 t.n.v. Stichting *Christus Triumfatorkerk* o.v.v. het doel (*)
* Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /
* Legaten
Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



"Is de dominee in het groen, dan is er niets te doen." zo luidt een spreekwoord. Als we daar enige waarde aan zouden hechten, zou de kleur groen nauwelijks meer op het liturgisch centrum verschijnen. Wat hebben we niet een bruisend seizoen 2011/2012 achter de rug, ook in de perioden van het jaar dat de antependia op het liturgisch centrum en de stola van de dominee groen kleurden. En ook deze aflevering van *Samenspel* met de daarbij gevoegde *Activiteitengids* voor het nieuwe kerkenwerkseizoen 2012/2013 bewijst dat dit spreekwoord er een groot deel van het jaar toch wel erg naast zit. Niets te doen ...? De activiteiten mogen dan de afgelopen twee maanden op een laag pitje hebben gestaan, die tijd is goed benut om even bij te komen en om de voorbereidingen te treffen voor het komende seizoen. En zo te zien, zijn we er weer klaar voor. Het programma ligt er, soms in wat grote lijnen, vaak ook al tot in details uitgewerkt. Pak uw agenda erbij en noteer de data.

En wat die kleur groen betreft? Die blijft gewoon op het liturgisch centrum terugkeren zolang er geen feesten in het verschiet zijn, maar dat heeft niets te maken met gebrek aan activiteiten in onze gemeente.

Aad Tulling vierde na afloop van de dienst op 19 augustus jl., waarin hij zelf voorging, dat hij zestig jaar geleden zijn arbeidzame leven begon. Gezien het enthousiasme waarmee hij nog steeds (niet alleen in de CTK) vooraan gaat, wensen wij hem toe dat hij met Gods hulp nog lang zijn werk mag blijven doen en dat zijn anekdotes uit een 'ander' arbeidzaam leven (Duitsland, Sri Lanka) nog lang zijn preken mogen opluisteren. Naar aanleiding van de lezing uit Jesaja 35 : 1 t/m 10 liet hij deze keer het prachtige oude lied 'De dorre vlakte der woestijnen' zingen. Hij vertelde daarbij dat hij het lied ooit bij een jeugdbijeenkomst in Duitsland had horen spelen met een drumband. "Maar dat gaan we hier niet doen", voegde hij er aan toe. Nou Aad, dat moet je in het bijzijn van onze organisten toch niet te hard zeggen. Het zal niet de eerste keer zijn dat er verrassende klanken uit onze orgelpijpen klinken

Met een hartelijke groet,

Henk Hospes

Zomaar een wijsheid

Geloven is Samenspel.

Uit: Uitleg ds. Ruud Stiemer, zondag 24 juni 2012



Het volgende nummer komt donderdag 27 september van de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 12 september a.s. inleveren bij: **Henk Hospes, email: samenspel@ctkerk.nl**
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 november 2012

MEDITATIE

Ons zuchten en het zuchten van de geest

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Romeinen 8 : 26

Als je in het NOS-journaal de trieste beelden uit Syrië ziet, van onschuldige burgers die in koelen bloede zijn gedood, dan kun je alleen maar diep zuchten. Er zijn immers geen woorden voor. Het leed is met geen pen te beschrijven. Met die diepe zucht zeg je niets, maar het is wél veelzeggend. Niet alleen bij het zien van het onrecht op televisie en in de krant, ook bij gebeurtenissen in ons eigen leven moeten we soms even diep zuchten. Als je verdrietig bent, bijvoorbeeld, of pijn voelt en als je een slecht bericht hebt gekregen na een onderzoek in het ziekenhuis. Je haalt diep adem en blaast uit. Er komt geen woord aan te pas, maar er gaat een wereld aan gedachten achter schuil.

De apostel Paulus verblijft op het moment dat hij zijn brief aan de gemeente van Rome schrijft in de Griekse havenstad Korinthe. Uit zijn brief blijkt dat hij het zuchten van de christenen in de Romeinse hoofdstad kent. Het is het zuchten dat hij ook in de gemeente van Korinthe hoort en dat hij ook in zijn eigen leven kent. Namelijk het zuchten om het lijden waarmee ze te maken krijgen. Paulus schrijft dat ze kinderen van God zijn. Ze zijn erfgenamen van de Vader. Eens zullen zij met Christus delen in de erfenis: Gods heerlijkheid. Voordat het zover is, delen ze echter in zijn lijden.

Wat houdt dit lijden in? Het betekent dat zijn broeders en zusters, doordat zij weten van het heil in Christus, beseffen dat ze nu nog in een gebroken wereld leven. Doordat ze weten van Gods liefde voor de wereld, voelen ze des te meer de pijn die door haat en nijd veroorzaakt worden. Doordat ze weten van Gods verlangen naar recht en gerechtigheid voelen ze de pijn die onrecht en ongerechtigheid teweegbrengen. En juist doordat de christenen weten van de toekomstige herschepping van de wereld voelen ze het verdriet om de vergankelijkheid van alle dingen. Het ene moment leef je, maar je beseft dat er maar iets hoeft te gebeuren en het is over en uit. Het ene moment bouw je iets op en het andere moment wordt het je uit handen geslagen.

Van al dat lijden moeten ze zuchten. "Maar", zegt Paulus, "het is geen uitzichtloos zuchten. Met dit zuchten drukken we niet alleen onze pijn uit, maar ook het verlangen naar de komst van Gods koninkrijk." De apostel vergelijkt het met barensweeën. Het baren van een kind gaat met zuchten, steunen en schreeuwen gepaard. Het is een uiting van pijn, maar tegelijk van verlangen naar de geboorte van het kind. "Zo is het", zegt Paulus, "ook met het lijden van de gelovigen. Je zucht om alle leed, maar je doet dat in de verwachting van de geboorte van Gods rijk." Daarmee is het zuchten van de christelijke gemeente een gebed geworden, een gebed zonder woorden.

Paulus schrijft: "We weten immers niet wat we in ons gebed tot God moeten zeggen." Daar heeft hij gelijk in. Als het gaat om het leed in de wereld schieten woorden te kort. Ook als het gaat om het uitdrukken van ons verlangen naar Gods Rijk zijn woorden niet toereikend. We kunnen ons van dat Rijk immers geen voorstelling maken. Ja, het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. We kunnen dus alleen maar zuchten. Echter in dat gebed van enkel zuchten komt de Geest van God ons te hulp. Paulus schrijft dat de Geest met ons meezucht, in ons en door ons en voor ons. Zo brengt Hij ons woordloze en onbeholpen bidden bij God.

De Geest doet dat met woordloze zuchten of zoals de oude vertaling zegt: "met onuitsprekelijke verzuchtingen". In ons zuchten, bidt de Geest met ons mee met woorden die onze taal te boven gaan. Zo geeft Hij betekenis aan ons woordeloze gebed en brengt Hij ons verdriet, ons verlangen, onze hoop voor Gods troon. Dat is voor ons een opluchting, een bevrijding, een enorme troost. Waar wij geen woorden meer hebben, gaat de Geest verder.

Misschien denkt u: "Wat een somber verhaal. Het lijkt wel alsof het leven alleen maar kommer en kwel is. Er zijn toch nog zoveel mooie dingen? Kom op, hoor, niet zo somber, positief blijven! Wees wat vrolijker en geniet van het leven!" Er is inderdaad veel om van te genieten en vrolijk over te zijn. Dat mogen we doen met volle teugen. Maar, daarbij mogen we nooit voorbijgaan aan het lijden in de wereld. Als gelovige mensen weten we immers dat de wereld niet af is. Doordat we weten van Gods toekomst kunnen we niet doen alsof er niets aan de hand is. We kunnen ons hoofd niet in het zand steken om het lijden maar niet te hoeven zien. Juist omdat we als christenen weten van Gods toekomst zouden we oog moeten hebben voor wat er in de wereld van vandaag gebeurt. Juist omdat we weten van de komst van Gods Koninkrijk mogen we vandaag bidden en werken in de samenleving, opdat hier en nu al iets van die toekomst zichtbaar wordt: tekenen van hoop. Waar dat gebeurt, proeven we iets van die waarachtige vrolijkheid, het onbekommerde lachen dat tekenend is voor Gods Rijk.

Ten slotte. Wanneer we de beelden uit Syrië zien, dan kunnen we inderdaad alleen maar zuchten. Als we dat doen, dan mogen we beseffen dat het een *gebed* is, een gebed zonder woorden. Zo mogen wij biddend in deze wereld staan: zuchtend om het leed, verlangend naar Gods Rijk. De Geest draagt ons gebed, Hij draagt ons lied totdat het eens werkelijkheid zal zijn: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.....

*De Geest die ons bewoont,
verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest,
voltooi wat Gij begonnen zijt.*

Gezang 247: 3

ds. Ruud Stiemer

Ik zal er zijn

U vroeg Abraham op weg te gaan
en U beloofde met hem mee te trekken.
toen Mozes U vroeg naar uw Naam
gaf U als antwoord: "Ik zal er zijn."

"Het Rijk Gods is gekomen", riep Jezus
en Hij maakte vast een begin:
hun eenzaamheid doorbrekend genas Hij zieken,
Hij gaf mensen een nieuwe kans.

Later zond Jezus zijn vrienden uit,
om zijn werk voort te zetten:
om te getuigen en te genezen,
en net zo goed als God te zijn.

Ook nu nog, God, roept U mensen,
gewone mensen, net als ik.
Niet omdat ze beter zijn dan anderen,
maar omdat ze proberen goed te zijn.

U riep Abraham, U riep Mozes,
U riep Deborah en Andreüs,
U riep Franciscus en Clara,
U riep Chandi, U riep Martin Luther King;
U roept ook mij, iedere dag opnieuw.

En al ben ik bang en onzeker,
ik mag vertrouwen op uw Woord:
"Ik trek met je mee,
Ik zal er zijn, voor jou."

Geef mij de kracht, Heer,
uw roepstem te volgen.
Amen



Marc Steenkamer

Team-Geest



STARTWEEKEND

Op zaterdag 15 en zondag 16 september vieren we de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen. Het thema van het weekend is tevens het jaar-thema dat als een rode draad door de verschillende activiteiten zal lopen: **'Duurzame kerk'**. In de activiteitengids vindt u meer informatie over het nieuwe thema. In de dienst op zondag 16 september bidden we de Heer om de Geest, opdat

we onder zijn leiding koers mogen houden. We vragen om zijn zegen over al het werk dat we mogen doen. Tijdens deze dienst nemen we afscheid van de aftredende ambtsdragers en zullen een tweetal gemeenteleden bevestigd worden. Bert Dekker zal bevestigd worden in het ambt van ouderling en Wil van der Vlist in het ambt van diaken. We zijn blij dat zij hun gaven op deze wijze voor de wijkgemeente van de *Christus Triumfatorkerk* willen inzetten. We wensen hen veel inspiratie toe en de kracht van Gods Geest!

VRIJWILLIGERS OPEN KERK

Voor de activiteiten in het kader van het *Open Kerk* project verwijs ik u kortheids-halve naar de *Activiteitengids* die u deze maand bij *Samenspel* aan zult treffen. Wel wil ik ook vanaf deze plaats een oproep doen voor vrijwilligers voor zowel het kunstproject in de maand september, als we de kerkzaal een maandlang vier dagen per week voor publiek willen openstellen, als voor de lunchpauzeconcerten die het hele jaar door elke tweede en vierde donderdag van de maand worden gehouden. We hebben voor beide activiteiten gastvrouwen en -heren nodig. Hebt u zin om mee te doen? Geeft u zich dan 's zondags na de dienst op via de flip-over in de hal van de kerk of bij ondergetekende.

AFSLUITING OPEN KERK/KUNSTPROJECT

Begin oktober, na afloop van het kunstproject '4x4-kunst', organiseren we een gezellige middag voor de vrijwilligers. Het idee is om elders een tentoonstelling te bezoeken en samen uitgebreid koffie te gaan drinken. In overleg met de vrijwilligers zal een datum gekozen worden.

VRIJWILLIGERS BEZUIDENHOUTFESTIVAL

Zoals u al in eerdere edities van *Samenspel* hebt kunnen lezen, zal op zaterdag 8 september het *Bezuidenhoutfestival* gehouden worden. Ditmaal is het groter van opzet dan de twee voorgaande keren.

Naast de activiteiten in ons kerkgebouw (11-16 u) zal er in het kader van het festival een braderie (10-16 u) zijn in de Theresiastraat. Deze wordt georganiseerd door de plaatselijke winkeliersvereniging. Ook zullen er op het Spaarwaterveld gedurende de dag (11-17 u) sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd. Het festival zal op het Spaarwaterveld afgesloten worden met muziek, hapje en drankje (17-19 u). In het kerkgebouw zijn evenals vorige jaren de kramen van maatschappelijke, culturele, politieke en kerkelijk organisaties in de wijk te vinden, evenals stands van clubs en verenigingen. Natuurlijk is er in de kerkzaal weer een open podium waar muziekgroepen zullen optreden. Tevens zullen er in de kerk kinderactiviteiten worden georganiseerd door de *Stichting Voor Welzijn*. Met het oog op de activiteiten die in het kerkgebouw plaatsvinden, hebben we een aantal vrijwilligers nodig die helpen bij het klaarzetten van de stands en het versieren van de hal. Ook hebben we mensen nodig die buffetdienst willen doen. Ten slotte hebben we mensen nodig die de kraam van de *Christus Triumfatorkerk* willen bemannen. Eind augustus zal er in de hal een flip-over staan waarop u zich kunt opgeven voor de verschillende activiteiten. Doet u mee?

DOOPDIENST

Op zondag 30 september zal de Heilige Doop bediend worden aan Gabriël Emmanuel, zoon van Norman Pers en Sheila Choenni, Hoogeveenlaan 10-K, 2545 TR. In het sacrament van de doop bevestigt en bezegelt God zijn jawoord aan het kind. Met de doop verwelkomen we het kind in de gemeente van Jezus Christus. Dat is een feest voor ouders, familie, vrienden en de gemeente. We wensen de doopouders

een goede voorbereiding toe en een gezegende dienst!

TENSLOTTE

Van harte wens ik u en jou een heel goed en gezegend nieuw kerkenwerkseizoen toe!

Met een hartelijke groet,

ds. Ruud Stiemer

12 augustus 2012

HEILIGE DOOP bediend aan 'ANNA'

dochter van Johan en Nathalie Leijen



*Wees een ander niets schuldig, behalve liefde.
(Romeinen 13 : 8a)*

Jong geleerd,
oud gedaan



Anja zingt al met haar ouders mee



Berichtenbus

DIENT MET GESPREK

De zomer ligt achter ons en we beginnen weer aan en nieuw seizoen met allerlei nieuwe en bekende activiteiten. Eén van de nieuwe dingen is een experiment rondom de kerkdienst dat Ruud Stiemer en ik komend seizoen willen uitvoeren. Van verschillende kanten hebben wij namelijk begrepen dat mensen het jammer vinden dat er niet doorgepraat kan worden over goede preken. Daarom introduceren wij het fenomeen '*Dienst met gesprek*'. Dit houdt in dat er eerst een gewone kerkdienst zal zijn, maar dan korter dan gebruikelijk. Na de kerkdienst halen we een kop koffie of thee en gaan in een aantal groepen doorpraten over het thema van de dienst. Om het gesprek op gang te helpen, zullen er gespreksvragen aanwezig zijn die aansluiten bij het thema van de dienst. De eerste keer dat we dit doen is op zondag 2 september. Het thema van de dienst is dan: *Leve de toekomst!* Naar aanleiding van Ruth 4 praten we met elkaar over onze visie op de toekomst en Gods hand daarin.

AVONDMAALSVERING ZORGCENTRUM

Op woensdag 19 september wordt het *Heilig Avondmaal* gevierd in Centrum Bezuidenhout. Deze viering is bedoeld voor alle bewoners van het huis. Het mooie is dat zowel protestanten als rooms-katholieken deelnemen aan de dienst. Het zijn vieringen waar de bestaande kerkgrenzen wegvallen.

Daarnaast staat de kerkdienst open voor gemeenteleden die wel het avondmaal willen vieren, maar het door omstandigheden niet redden om op zondag om tien uur in de kerk te zijn. Mocht dat voor u gelden, dan bent u deze woensdag om 15 u van harte welkom in de eetzaal van zorgcentrum Bezuidenhout, Bezuidenhoutseweg 150.

HANDLEIDING TRAINING WERK & BALANS

In het vorige nummer van *Samenspel* kon u een verslag lezen van de training *Werk & Balans*. De commissie is zo enthousiast dat ze besloten heeft komend seizoen de training nog een keer te organiseren. Daarnaast zijn we in de zomer druk bezig geweest om een handleiding te schrijven. Hiermee willen we ons enthousiasme delen en andere kerken motiveren om zich voor deze doelgroep in te zetten. Mocht u mensen kennen die in hun eigen gemeente ook met iets dergelijks bezig zijn, dan kunt u de handleiding bij mij opvragen.

DINING & WINING

De volgende *Dining & Wining* is op vrijdag 28 september. De locatie en het thema zijn nog niet bekend, maar worden zo snel mogelijk per e-mail en via de website bekend gemaakt. Heb je interesse, meld je bij ondergetekende!

GESPREKSGROEP GELOVEN

Geïnspireerd door ds. Ruben van Zwieten, predikant op de Zuidas in Amsterdam, gaan we de opzet van de gespreksgroep *Geloven* veranderen. We komen drie keer vier avonden bij elkaar, waarbij er elk blokje een ander thema centraal staat. Iedere avond nemen we een bijbeltekst als uitgangspunt, gaan die zorgvuldig met elkaar lezen en bespreken wat het ons zegt of doet. De voorbereiding zal deels door de deelnemers zelf gedaan worden, waardoor iedere avond weer een ander karakter zal kennen. Nadere informatie omtrent de (sub)thema's, de data en de tijd kunt u vinden in de *Activiteitengids* voor het nieuwe kerkenwerkseizoen.

Ik wens u en ons allen een goed en vooral inspirerend seizoen toe met veel mooie ontmoetingen.

ds. Berit Bootsma

Goed voornemen voor het nieuwe seizoen

Er staat een nieuw jaar voor de deur. Geen nieuw kalenderjaar maar een nieuw kerkelijk jaar. Ook een gelegenheid om weer eens na te denken over dingen die beter zouden moeten kunnen. Toch?



Gemeente Den Haag

Sinds mijn vorige column is er wat veranderd in huize Van der Harg. Er zijn uiteraard weer nieuwe kaarten bijgekomen op ons 'wereldtoilet'. Sterker nog, het hele toilet is anders. We zijn namelijk verhuisd. Sinds half juli wonen wij in Delft, aan de Hofzoom op nummer 28 (met als bijkomend voordeel twee toiletten, dus er kunnen nog heel wat postcrossingkaarten bij). We hebben het er ontzettend goed naar ons zin. Veel gemeenteleden waren bezorgd dat wij jullie

zouden verlaten maar hoe hard de Delftse kerken ook hun best doen om ons binnen hun gelederen te krijgen, wij blijven natuurlijk bij de CTK, ons kerkelijk thuis in Den Haag naast ons prive thuis in Delft. Twee plekken van rust en bezinning, van nader tot elkaar en tot onszelf komen, van reflectie op de wereld waarin wij leven en de rol die ik daarin vervul.



Gemeente Delft

Nu klinkt Delft verder weg dan het is want we zijn op zondagmorgen binnen een kwartier met de auto bij de kerk. De eerste zondag deden we dat erg goed; we waren ruim op tijd en dat is heel wat voor ons. Het gebeurt namelijk regelmatig dat wij net voor of net na de dominee de kerk in komen rennen. Hoe goed we ook ons best doen, op zondagmorgen gaat de tijd altijd een tikkie sneller dan op andere ochtenden. Voor de verandering zagen wij u nu eens binnenkomen en niet zoals gebruikelijk andersom. We gaan ons best doen om dit vol te houden, want: "Wie van ver komt, komt op tijd" werd er bij ons thuis vaak gezegd vroeger.

Beloven doe ik het niet want over nog maar een paar weken mogen wij ons tweede kindje verwelkomen. Met waarschijnlijk een totaal ander slaapschema dan zijn grote zus, of net een vieze lui-er, of ondergespuugde kleding of een ander onhandigheidje op het moment dat wij de auto in willen stappen. Dus ja, het zou zomaar eens kunnen dat ook al komen we van wat verder weg, we alsnog net voor of net na de dominee de kerk betreden.

Tot snel! Carline van der Harg

Zomaar een wijsheid ...



Een oud vrouwtje op haar knieën ziet soms verder dan een theoloog op zijn tenen.

Actie Kerkbalans 2012

Het heeft wel een poos geduurd, maar eindelijk zijn de eindresultaten van de *Actie Kerkbalans 2012* bekend. Vooral de verwerking op het kerkelijk bureau van de PGG heeft nogal wat tijd genomen. Hieronder staan de resultaten.

Allereerst wordt aangegeven hoeveel enveloppen zijn verspreid en op welke manier. Daarna wordt aangegeven hoeveel leden op de actie hebben gereageerd door de antwoordstrook ingevuld terug te geven of terug te sturen. Ten slotte wordt het resultaat weergegeven: hoeveel (extra) toezeggingen aan kerkelijke bijdragen zijn gedaan.

VERSPREIDING

Uit de ledenbestanden van de *Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage* (PGG) en de Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost (GKO) hebben wij in totaal 706 adressen aangeschreven. Hiervan zijn 121 enveloppen in de kerk uitgereikt of per post verstuurd. De rest van de enveloppen - dat waren er dus 585 - zijn door dertig vrijwilligers persoonlijk bezorgd.

Bij het bezorgen van deze 585 enveloppen is 49% afgegeven aan de bewoners. Bij 51% bleken de bewoners niet thuis te zijn en is de envelop in de bus gedaan.

Bij het ophalen van de antwoordstrook hebben de vrijwilligers op 18% van de adressen de antwoordstrook in ontvangst genomen. Op 34% van de adressen zei men dat men zelf de antwoordstrook zou inleveren. Bij het ophalen bleek weer dat bijna de helft - namelijk 47% - van de bewoners niet thuis waren.

Bij het rondbrengen van de enveloppen is gebleken dat 32 mensen waren verhuisd. Dit was bij de kerkelijke bureaus niet bekend.

Bij het rondbrengen en uit de teruggestuurde antwoordformulieren bleek dat 54 mensen uitgeschreven wilden worden.

Voorts bleek dat 6 mensen zich bij een andere wijkgemeente hebben aangesloten.

REACTIES

Het totaal aantal terugontvangen antwoordformulieren van PGG en GKO samen is 227; dit is 32%. Hierin zijn ook de zgn. passieve PGG-leden opgenomen. Deze hebben wij voor de *Actie Kerkbalans* aangeschreven omdat wij in het najaar van 2011 ook een pastorale brief aan hen hebben gestuurd.

Als wij uitsluitend kijken naar de actieve leden, dan is de respons:

- PGG: 32%
- GKO: 46%

Dit betekent dat slechts 1 op de 3 PGG-leden en iets minder dan 1 op de 2 GKO-leden heeft gereageerd en heeft toegezegd naar vermogen te willen bijdragen.

OPBRENGST

De opbrengst van de *Actie Kerkbalans* is als volgt:

	PGG	GKO
Begroot bedrag voor kerkelijke bijdragen en giften	€ 31,400	€ 55.800
Bedrag van het begrote tekort	€ 28.000	€ 6.800
Toezeggingen <i>Actie Kerkbalans</i> (2012)	€ 24.800	€ 61.000
Resterend tekort	€ 34.600	€ 1.600
Gemiddeld bedrag aan kerkelijke bijdrage per betalend adres	€ 294	€ 484

Hieruit blijkt dat het tekort van de GKO grotendeels is weggewerkt. De toezeggingen voor de PGG vallen helaas tegen en blijven zelfs achter bij het begrote bedrag. Het tekort lijkt daardoor zelfs groter uit te vallen. Hopelijk worden er daadwerkelijk in 2012 toch meer of hogere kerkelijke bedragen betaald dan nu is toegezegd, zodat het tekort toch nog kleiner wordt.

TOT SLOT

Aan de *Actie Kerkbalans* hebben ongeveer dertig mensen meegewerkt om de enveloppen gereed te maken, ze te bezorgen en weer op te halen. De wijkkerkraad wil graag al deze mensen hartelijk bedanken voor hun inzet en hun inspanningen!



COLLECTEOPBRENGSTEN

mei 2012:

Diaconie	€ 403,02
Diaconie Exodus	€ 73,89
Kerk	€ 349,69
Wijkkas	€ 201,32
Kerk in Actie	€ 137,40
Studiefonds Pap.meisjes	€ 472,25
Congo – straatkinderen	€ 501,62
<u>Totaal mei 2012</u>	<u>€ 2.139,19</u>

juni 2012:

Diaconie	€ 216,44
Kerk	€ 311,91
Wijkkas	€ 178,30
Koffiebus	€ 10,30
Kerk in Actie – HaastU	€ 78,99
Kerk in Actie – Wereld Diac.	€ 89,25
<u>Kerk in Actie - Samsam</u>	<u>€ 107,12</u>
<u>Totaal juni 2012</u>	<u>€ 992,31</u>

Bedankt!

Bij deze wil ik u hartelijk danken voor u medeleven tijdens mijn ziekte. Het gaat nu weer beter met mij. Ik hoop spoedig weer in uw midden de dienst mee te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

mevr. J.C. van Schagen



Zomaar een wijsheid ...



Gewone mensen zijn de beste mensen van de wereld. Daarom heeft God er zoveel geschapen.

Abraham Lincoln

VAN ZONDAG TOT ZONDAG

*In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (be-
noopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.*

Zondag 2 september lezen we het vierde en laatste hoofdstuk uit het boek van Ruth. Dit hoofdstuk gaat over het hebben van een toekomst. De vraag of God zich bemoeit met het lot van Naömi krijgt ook een antwoord. Tijdens de koffie zullen we aan de hand van een aantal vragen met elkaar doorpraten over het thema van de dienst.

Zondag 16 september vieren we de startzondag. In deze dienst zullen we afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers verwelkomen. Ds. Berit Bootsma en ds. Ruud Stierner gaan samen voor in deze dienst.

Zondag 30 september zal de Heilige Doop bediend worden aan Gabriël Emmanuel, zoon van Norman Pers en Sheila Choenni.

Wist u dat ...

de voorwaarden voor het verkrijgen (en behouden) van een sociale huurwoning in de 17e en 18e eeuw vaak aanzienlijk verder gingen dan tegenwoordig?



Zo mochten de bewoonsters van het Hofje van Lammers, aan de Schelpstraat in Den Haag alleen 's middags hun was buiten hangen, niet op zondag de ramen wassen en geen mannen op bezoek krijgen, terwijl Eva van Hoogeveen de bewoonsters van haar hofje in Leiden verplichtte om zich minstens één keer per maand te wassen (!).

De bewoners van Samuel van de Zee's hofje in Leiden moesten zondags de lessen in de 'Grondbeginselen der Gereformeerde Religie' bijwonen die in de regentenkamer werden gehouden. Wie zonder dringende reden verzuimde, kreeg een boete. Die ging echter in een pot tot er genoeg in zat om een feestmaaltijd te houden. Dus: hoe minder vroomheid, hoe meer er gegeten en gedronken werd! Dat Van de Zee mensenkennis had, en heel veel humor, blijkt bovendien wel uit de tekst die hij boven de binnenpoort van het hofje in steen liet beitelen:

*Dus was myn sin
Een yder praet
Na syn begrip
Maar soo 't niet staat
Tot uw genoeg
Blyft dan buyten
'k Kan met myn poort
Uw mond niet sluyten
1723*

KERKDIENSTEN

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek *Van zondag tot zondag*.

Elke zondag crèche en kindernevendienst

<u>september</u>	<u>voorganger</u>	<u>organist</u>
2 10.00	ds. Berit Bootsma	Arie Kraaijeveld
9 10.00	ds. Jan van Opstal	Hans Buis
16* 10.00	ds. Ruud Stiemer en ds. Berit Bootsma	Arie Kraaijeveld
23 10.00	ds. Irma Pijpers	Johan de Graaf
30 10.00	ds. Ruud Stiemer	Johan de Graaf



* De werkgroep Wereldwinkel is met een stand aanwezig in de hal van de kerk

Overige vieringen

Woensdag 19 september: avondmaalsviering in *Zorgcentrum Bezuidenhout*.

Aanvang 15.00 uur
voorganger: ds. Berit Bootsma

Zondag 16 september 2012: bijeenkomst van de Radiogemeente in de *CTK*.

Aanvang 19.00 uur
voorganger: Bas van den Bosch
Muzikale medewerking: Carel Christiaan Schulz, orgel
het Chr. Gemengd Koor *Hosanna* uit Gouda
o.l.v. Carel Christiaan Schulz



Zondag 30 september 2012: Citydienst in de *Noorderkerk*

Aanvang: 19.00 uur
voorganger: ds. T.H. v.d. Hoeven uit Voorburg
Muzikale medewerking: Arjan en Matthijs Breukhoven, orgel
het Chr. Mannenkoor *Prins Alexander* uit Rotterdam
o.l.v. Arjan Breukhoven.

Zomaar een wijsheid...



Een kaars verliest niet aan kracht door er een andere kaars mee aan te steken,
maar verdubbelt juist het licht



AGENDA

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)

Elke donderdag van 13.30 – 16 u: Handwerkclub

Elke vrijdag van 13 tot 14 u spreekuur ds. R.E. Stiemer

Elke vrijdag om 18 u: *Maaltijdproject.*

september (maand van het kunstproject):

4	19.30	Bijbel/gespreksgroep o.l.v. pastor Aad Tulling
6	19.45	Kerkenraadsvergadering
8	10.00	Bezuidenhoutfestival (op diverse plaatsen in de wijk)
8	14.00-17.00	Kerkenradendag combinatie IV
12	10.00	Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. pastor Aad Tulling
13	20.00	Gespreksgroep <i>Geloven</i> o.l.v. ds. Berit Bootsma
15		Start Vredesweek (zie blz. 21)
15	14.00-19.00	Start kerkenwerkseizoen 2012/2013 (Startzaterdag)
16		Startzondag - Thema: <i>Duurzame kerk</i>
18	19.30	Bijbel/gebedskring o.l.v. ds. Ruud Stiemer (zie <i>Activiteitengids</i>)
22	17.30	Taizéviering in het teken van de Vredesweek (o.l.v. het <i>Interkerkelijk Beraad Haagse Hout</i>)
26	10.00	Woensdagmorgenbijbelkring o.l.v. pastor Aad Tulling
27	12.30	Lunchpauzeconcert in samenwerking met het Kon. Conservatorium
28	20.30	Dining & Wining (zie de <i>Activiteitengids</i>)

in de periode van 4 t/m 28 september is de kerk op dinsdag t/m vrijdag van 12 – 14 u geopend in verband met de expositie *Pentekeningen van het Bezuidenhout* van de journalist en tekenaar Carel Wiemers. Ook zullen de mobiles, die gemaakt zijn ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de kerk, nog te bewonderen zijn.

Bazar

Na de laatste, zeer geslaagde bazar in november 2011 heeft u een tijdje niets van ons gehoord. Door alle drukte rond de grootse viering van het 50-jarig jubileum van onze kerk was de bazarcommissie nog niet bijeen geweest. Maar inmiddels is dat wel gebeurd, werd de vorige bazar geëvalueerd en hebben we direct maar de volgende vastgelegd:



Zaterdag 24 november 2012

We hebben afgesproken dat het een 'kleine bazar' wordt. Nou ja, kleine, daarmee bedoelen we eigenlijk weer een grote bazar, maar dit jaar zonder de bekende rommelmarkt. Natuurlijk wel met erwtensoep, haring en gebakken vis, rad van fortuin en vooral veel gezelligheid!



WAT KUNNEN WE WEL GEBRUIKEN?

Boeken, platen, cd's, speelgoed, knuffels, kerstspullen, kinder- en volwassenenkleding, schoeisel, tassen, sieraden, platgoed (lakens, handdoeken, enz.). Heeft u deze zaken en gebruikt u ze niet meer? Kijk of ze heel en schoon zijn en kom ze dan inleveren!

En voor het rad van fortuin hebben we prijzen nodig. Heeft u zaken in huis (bijvoorbeeld op een verjaardag gekregen) die nog niet gebruikt zijn (of zo goed als nieuw), dan kunnen die wellicht als prijs dienen.



WAT KUNNEN WE NIET GEBRUIKEN?

De reeds genoemde rommelmarktpulletjes, (potten, pannen, kopjes, glaasjes, keukengerei, en wat we maar meer kunnen bedenken). maar ook geen meubels, computers en randapparatuur. Deze zaken nemen erg veel ruimte in beslag tijdens de bazar, maar ook al tijdens de opslag in de kelder, en de ervaring heeft geleerd dat ze relatief weinig opbrengen.

Tip: breng de zaken die wij niet willen hebben naar een kringloopwinkel in de buurt, of naar de *Pelgrimshoeve* in Zoetermeer.

We hopen ook dit jaar weer een geslaagde bazar te mogen beleven, met een mooie opbrengst en vooral ook veel plezier voor medewerkers en bezoekers. Graag tot ziens!

De bazarcommissie

Stedentrip

Deze zomer hebben we vijf cruiseschepen gezien, overigens zonder zelf mee te varen. Dat waren: de *Oriana*, *Eclipse*, *Queen Mary 2*, *Azura*, en *Grand Princess*.



Stuk voor stuk schitterende zee kastelen waar 'onze' veerboot Hoek v. Holland / Harwich met 550 hutten en elf dekken hoog maar zelig bij afstak Al gauw bevolken 3 à 4.000 passagiers zo'n cruiseschip. Er is er zelfs één dat 6.000 passagiers en 2.000 bemanningsleden over de woelige baren voert om de gasten de tijd van hun leven te geven. Een cruiseschip doet vaak een stedentrip, bijvoorbeeld: van Rotterdam naar Southampton en dan Lissabon, Barcelona, Marseille, Genua, Napels, Palermo, Casablanca, en terug. Uiteraard doe je er verstandig aan je vooraf goed in te lezen en je de details van de te bezoeken steden in te prenten, want het zijn maar bliksembezoekjes en die moet je wel zien uit te buiten.

Neem bijvoorbeeld Napels; wat moet je daarover weten? In grote lijnen het volgende: Napels is rond de achtste eeuw voor Christus gesticht door inwoners van een Griekse kolonie. Daarom werd deze nederzetting *Néa Pólis* (*nieuwe stad*) genoemd. Neapolis werd één van de belangrijkste steden van Magna Graecia, het Griekstalige zuiden van Italië en daarmee één van de culturele vormers van het vroege Rome.

Door de uitbarsting van de Vesuvius in de eerste eeuw van onze jaartelling, die Pompeii verwoestte, werd ook Napels, zoals de stad inmiddels heette, flink beschadigd.

Rond het jaar 1000 kregen de Vikingen vaste voet aan de grond in Zuid-Italië en breidden hun bezit vervolgens uit. Ook Napels viel in hun handen.

In de vroegmoderne tijd was Napels één van de grootste steden van Europa; al in de 16e eeuw kon de stad bogen op een inwonertal boven de 200.000, evenals Parijs en Constantinopel, en was het een voornaam financieel centrum. Nog in de 18e eeuw was Napels groter dan Rome, Madrid en Amsterdam. Zo, dat weet u dan

Nu lijkt het erop dat ik sta te popelen om morgen de boot te nemen om naar Napels af te reizen, maar niets is minder waar! Wat Napels namelijk tegen heeft, is het bekende gezegde: 'Vedi Napoli et poi muori' (eerst Napels zien en dan sterven). Je kunt dus niet met een gerust hart dit leven verlaten als je de schoonheid van Napels nooit hebt aanschouwd. Maar ik heb echt geen zin op enigerlei wijze m'n leven in de waagschaal te stellen voor een stad en al helemaal niet Napels en erg veel zin in een cruise heb ik ook al niet Wat nu? Een andere column beginnen?

We waren net zo enthousiast aan een stedentrip begonnen, dus weet u wat: we stappen al in Southampton van boord en kiezen voor een interessante stad daar dichtbij onder een ander motto: 'Eerst Salisbury zien om te ervaren dat het leven goed is!'

Waarom Salisbury? Dat zit 'm in onze vakantie kort geleden in Zuid-Engeland. Hoewel Good Old England nog nooit zo'n natte junimaand heeft meegemaakt, hebben wij ons kostelijk vermaakt (al is de zwemkleding kurkdroog gebleven) Eén week hebben we in Salisbury doorgebracht. Dit historische stadje is bijzonder bezienswaardig en levendig. Het ligt in een erg landelijke omgeving. Er zijn gebouwen in allerhande bouwstijlen, enkele daterend uit de 13^e eeuw. In het hart van de stad staat de imposante kathedraal, gewijd aan 'de gezegende maagd Maria'. De stad en de kerk kennen een bewogen geschiedenis die zo'n 2800 jaar geleden – men noemt die periode 'de ijzertijd' - begon als een versterkte nederzetting op een heuvel iets noordelijk van Salisbury.

Rond AD 1200, in de middeleeuwen, was deze nederzetting uitgegroeid tot de vestingstad Sarum, met een kasteel en een kathedraal. Op een gegeven moment konden twee invloedrijke personen, nl. de kasteelheer en de bisschop, het even niet zo goed met elkaar vinden. De bisschop besloot toen z'n biezen te pakken, Sarum te laten voor wat het was en iets verderop in een vlakte met vijf rivieren een nieuwe stad ter stichten met een nieuwe kathedraal. Die stad werd Salisbury. Aan de kathedraal is slechts 38 jaar gebouwd (1220 tot 1258) en dat verklaart dat het gebouw qua bouwstijl' zo evenwichtig is. Eerst had de kathedraal een stoere vierkante toren van krap 70 m. Zo'n vijftig jaar na de inwijding is die toren bekroond met een enorme achtkantige spits, waarmee de totale hoogte op 128 m kwam. Die spits is opgebouwd uit stenen platen en dat werd zo zwaar dat één van de vier zware pilaren die de toren dragen, gevaarlijk begon door te buigen..... De middeleeuwse bouwlieden waren echter niet voor een kleintje vervaard; ze brachten rondom extra overspanningen aan ter versteviging en het probleem was verholpen. Wel bleek tijdens een orkaan dat de holle torenspits soms vervaarlijk doorboog en toen hebben ze er alsnog een vernuftig steigerwerk van zware eiken balken in aangebracht en dat bleek afdoende. De toren staat na zeven eeuwen nog steeds fier overeind.

Wat we nu een toparchitect zouden noemen, heette toen meester-metselaar. Wellicht was hij analfabeet, maar bouwen kon hij! Daarnaast geloofden hij en z'n werklieden in de heilige taak die ze volbrachten: een huis bouwen voor DE HEER en zij kenden de tekst uit de psalmen: *Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwogen de bouwers.* Zo kwam de kathedraal tot stand en tot bloei. Vandaag de dag is het nog steeds een huis voor DE HEER. De gemeente die de kathedraal als een geoliede machine laat fungeren voor zowel kerkelijke als andere activiteiten, is heel vitaal. Daardoor is de kerk niet slechts een museumstuk uit een vervlogen tijden, ook al komen er drommen toeristen op af. Het is een levende gemeenschap.

We hebben er een zondagavonddienst bijgewoond, een bid-/dankstond voor gewas en arbeid. Wat ons daarin opviel was de verbondenheid van de stad met de boerenstand in het omliggende gebied en allen die er sterk bij betrokken zijn. In het gebed werd een zegen gevraagd voor de landbouwers, de veiligmedewerkers, de vervoerders van de agrarische producten, de tussenhandel, de supermarkten en winkeliers en voor de vakkenvullers. Er werd een versgebakken brood van eigen oogst – plechtig in een processie door de hele kerk gedragen - aan God opgedragen.

Als u foto's van de kathedraal wilt zien, moet u maar even bij me aankloppen; het zijn er te veel om in *Samenspel* op te nemen. Ik maak echter één uitzondering en wel voor het doopvont. Dat is niet middeleeuws; het is nog maar vier jaar oud. Het is ongelooflijk mooi! Eerst dachten we dat het een zwart marmeren tafel was met een gepolijst blad, maar het is een soort 'glazen zee', want het glanzende oppervlak is stromend en dus 'levend' water. Diepere symboliek is nauwelijks denkbaar. *Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.*

Het is maar een kort stedentripje geworden, zeker geen bliksembezoek en toch heel intensief. We hebben er van genoten. En wat Napels betreft: ach, laat maar waaien.



Adriaan Sala

Wist u dat?

de hervormde diaconie in de 18e eeuw niet alleen turf, kleding, soep en brood aan de armen verstrekte, maar ook bier?

Uit: Van bakkerij tot Woodstock

Water was in die tijd niet om te drinken (te ongezond!), maar om de stoep mee te boenen. Pas na de aanleg van waterleiding, met gezuiverd duinwater, was het verstandig een glas water te nemen. Maar dat gebeurde pas in de negentiende eeuw. Daarvóór was het simpel: wie dorst had, dronk bier. Dat werd gemaakt van gekookt water en gegist gerstenat. Het was niet alleen goed voor de dorst, maar ook gezond, het had namelijk een laag alcoholpercentage en een aantal voedingselementen (in tegenstelling bijvoorbeeld tot de nu veel gedronken koffie).

Uit: het Noord-Hollands archief



N.B. Water werd in die tijd overigens ook niet gebruikt om je mee te wassen, ook al om – in dit geval vermeende – gezondheidsredenen.

Zomaar een wijsheid

Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen.

Grondstoffen als bron voor vrede

Vredesweek 2012

Zoals gewoonlijk organiseert het *Haags Interkerkelijk Vredeswerk* in september de Vredesweek. Dit jaar is dat van 15 tot en met 23 september. Het motto van de Vredesweek 2012 is: *Powered by Peace (Gedreven door Vrede)*. Met dit motto wil het Interkerkelijk Vredeswerk een einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen.



Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger of komen zelfs terecht bij rebelligroepen en criminelen. Op deze manier ontstaan nieuwe conflicten en worden lopende conflicten in stand gehouden. Regelmatig gaat de exploitatie gepaard met mensenrechtenschendingen.

In Colombia bijvoorbeeld kunnen strijdende groepen zich bewapenen en de bevolking onderdrukken met de opbrengsten uit mijnbouw. Mensenrechtenschendingen zijn er aan de orde van de dag. Ook wij komen dagelijks in aanraking met producten die gemaakt zijn met gebruik van omstreden grondstoffen. Bijvoorbeeld gouden sieraden, mobiele telefoons, of de stroom uit uw stopcontact.

In de Vredesweek vraagt het *Ministerie van Vrede* aandacht voor dit belangrijke thema. Grondstoffen moeten niet langer grond zijn voor conflict maar wereldwijd een bron van vrede worden.

Op veel plaatsen zijn er van 15 t/m 23 september thema- en discussiebijeenkomsten. Zo zijn er in Den Haag onder meer bijeenkomsten in de *Bethelkerk* ('Wij tegen zij ... en de vrede dan?') en de *Kloosterkerk* ('Grondstoffen als bron voor Vrede') en is er in de *Koningkerk* in Voorburg een *Vredesconcert*. De Vredesweek gaat op zaterdag 15 september om 12 u in de *Emmaüskerk* van start met een Vredesfeest, waarbij mensen uit verschillende religies en culturen elkaar kunnen ontmoeten en samen feest te vieren.

Het volledige programma voor deze *Vredesweek* ligt in de kerk en staat op:

www.ikvpaxchristi.nl

Verdwenen landen en verschuivende grenzen

Deze zomer maakten we een stedenreis met als thema: 'Verdwenen landen en verschuivende grenzen'. De reis ging onder andere door de voormalige DDR en Tsjecho-Slowakije. Kent u die landen nog? En wat te zeggen van de oude koninkrijken Galicië en Saksen? Het deel van Europa waarvan de kaart de afgelopen honderd jaar meerdere malen opnieuw is getekend. Door plaatsen die zo vaak van nationaliteit zijn veranderd dat je er kosmopoliet werd zonder een stap buiten de deur te zetten. Een rondreis door parels van steden, zoals Dresden, Praag, Krakau, Bratislava en Wenen, dwars door de geschiedenis van de 20^e eeuw. De ene stad nog mooier dan de andere. Dresden werd prachtig herbouwd na het verwoestende bombardement in de tweede wereldoorlog. Krakau in Polen daarentegen werd volledig gespaard in de oorlog en toont nu al zijn pracht van vorige eeuwen. Ook Wenen en Bratislava hebben zeer veel prachtige herinneringen aan vervlogen tijden, net als de kleinere plaatsen Bardejov (in Slowakije) en Olomouc en Kutna Hora (beide in Tsjechië), die we bezochten.

Krakau is ons het best bijgebleven, al was het maar om het grote aantal verschillende typen trams dat we daar - al wandelend van ons hotel naar het centrum van de stad - zagen rondrijden. Van zeer modern (à la Randstadrail) tot exemplaren die wij alleen nog zien op feestdagen als ze uit het museum komen. Het oude centrum van de stad is omsloten door een park, een soort stadswal. Het centrale marktplein is heel groot, met middenin een prachtig gebouw waar je om heen kunt lopen. Op één van de hoeken staat een grote kerk, waar ieder heel uur vanuit de toren door een trompetter wordt geblazen, vier keer, in iedere windrichting een keer. Dit signaal betekende vroeger dat de uitkijk nog wakker was! Tegenwoordig is het vooral leuk voor de toeristen. En die zijn er in grote drommen. Alle terrasjes rondom de markt doen goede zaken.

Onze tweede dag in Krakau, een donderdag, viel het ons op dat het zo rustig was op straat. Weinig verkeer en ook minder trams. Dichter bij het centrum zagen we steeds meer mensen in keurige kleding, ook de kinderen, lopend op weg naar het marktplein. Wij dus ook. Het bleek een katholieke feestdag te zijn, en op de markt aangekomen was daar juist een enorme processie begonnen. Een bijna oneindige stoet van groepen priesters, gezagsdragers, koks, nonnen, schutters, kinderen, te veel om op te noemen. Wij hadden nog nooit zoveel nonnen bij elkaar gezien, aan hun kleding te zien van verschillende ordes. Toen de stoet eindelijk voorbij was, wandelden we naar de andere kant van het plein, waar vervolgens op een enorm podium een openluchtmis begon. Op het plein stonden duizenden mensen. Met enig geduld wisten wij een plaatsje te bemachtigen op één van de vele volle terrassen. We zaten werkelijk eerste rang met een goed glas bier en genoten van de mis en de manier waarop de vele mensen die meebelebden.



Het was ook voor ons een onverwachte heerlijke feestdag in een prachtige vakantie.

Wouter Müller



bezuidenhout

070 2629999

Stel u krijgt een telefoontje met de vraag om boodschappen mee te nemen voor een oudere dame twee straten verderop

.....
Zou u dat doen??

Is uw antwoord JA! dan staat u niet alleen. Onderzoek heeft uitgewezen dat heel veel mensen, als het uitkomt, wel een keer iets voor hun burens willen doen. Maar hoe weet je nu wie je moet bellen of wie in de buurt ergens mee geholpen wil worden? Daarvoor is de burenhulpcentrale bedacht: een hele slimme telefooncentrale die dankzij de inzet van een grote groep mensen en organisaties, vraag en aanbod bij elkaar krijgt.

HOE WERKT HET?

Als u een keer hulp uit de buurt nodig heeft, belt u de burenhulpcentrale op 070 262 99 99 en vertelt u welke hulp u nodig heeft. De medewerker zoekt met behulp van de computer mensen die zich hebben opgegeven om te helpen en bij u in de buurt wonen. Buiten de kantooruren krijgt u een bandje te horen met een keuzemenu voor dringende vragen, zoals boodschappen doen of de hond uitlaten. De computer zoekt dan zelf iemand in uw buurt die dat wel voor u wil doen.

Als u wel eens wat wilt doen voor iemand in de buurt, belt u ook 070 262 99 99 en geeft u zich op. Vervolgens kunt u af en toe gebeld worden met de vraag of het u op dat moment uitkomt om iets voor de burens te doen. Komt het niet uit: geen probleem, de computer zoekt dan de volgende. Kunt u wel dan krijgt u direct degene die de hulp vraagt aan de telefoon en kunt u een afspraak maken.

WAARVOOR KUNT U BIJ DE BURENHULPCENTRALE TERECHT?

Alleen voor kleine en kortdurende hulpvragen, bijvoorbeeld als u een keer:

- zelf geenboodschappen kunt doen;
- de hond niet kunt uitlaten;
- een klein klusje in huis of tuin heeft;
- ergens naar toe moet en vervoer nodig heeft;
- behoefte heeft aan gezelligheid;
- voor een uurtje een oppas zoekt;
-

WAAR IS DE BURENHULPCENTRALE NIET VOOR?

Deze is in principe niet voor ingewikkelde of permanente hulp. Dus wel een keer de hond uitlaten als u ziek bent, maar niet elke week. Wel een keer een lamp vervangen, maar niet elke week het huis schoonmaken. Mocht u andere hulp nodig hebben dan kan de medewerker u wel helpen aan het juiste adres.

HOE WEEET U OF HET VEILIG IS DE DEUR OPEN TE DOEN?

Wie met een vraag om burenhulp belt, krijgt iemand die wel wil helpen aan de telefoon. Daar maakt u afspraken mee, ook over het tijdstip waarop hij/zij langs komt. Er belt dus nooit iemand onverwacht bij u aan. Bovendien kunnen alle deelnemers van de burenhulpcentrale zich met een pasje legitimeren.

MOET U LID ZIJN VAN DE BURENHULPCENTRALE?

Nee. Iedereen uit de buurt kan bellen. Als u voor de eerste keer belt met een vraag en u heeft zich niet eerder aangemeld, dan krijgt u een medewerker aan de telefoon. Die voert uw gegevens in op de computer. Wie wel eens wat voor een ander in de buurt wil doen, moet zich wel vooraf opgeven. Dat kan bij de i-shop in de Joh. Camphuijsstraat (no. 25), telefoon 070 347 72 97 of het telefoonnummer van de burenhulpcentrale: 070 -262 99 99

Doen!!

Moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond, u aanmoedigen en sterken

(2 Tessalonicenzen 2 : 16)

Soms zie je op mooie dagen
dat 't geluk zo op komt dagen.
Maak je dan geen zorgen,
denk niet teveel aan morgen,
neem het leven met een lach,
en houd je vast aan deze dag.

Soms kwellen alle levensvragen
en blijft de twijfel aan je knagen.
Lijkt de toekomst op een vuur,
sta je zomaar voor een muur.
Hef dan je hoofd, want hemelhoog
straalt nog steeds Gods regenboog.

Altijd, dwars door alle jaren,
mag je steeds Gods hulp ervaren.
Want op al jouw levenswegen
geeft Hij als de dauw zijn zegen.
Blijf zo vertrouwen door de tijd,
want God blijft trouw in eeuwigheid.

Erich Remmers



REIDANS ...

Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegenheid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de één steekt de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn.

Al honderden keren ben ik de Christus Triumfator Kerk gepasseerd, zonder de kerk echt op te merken. En dat terwijl ik inmiddels alweer tien jaar in Bezuidenhout woon, waar ik direct na mijn studie ben komen wonen. Nooit, heb ik kunnen bedenken dat deze kerk een rol zou gaan spelen in mijn leven.

Mijn naam is Soozy. Ik ben getrouwd met Reinout, en onze zoon van anderhalf jaar heet Oscar. Sinds een kleine twee jaar is de CTK mij vertrouwd en dierbaar geworden. Tijdens mijn zwangerschap twee jaar geleden, waren mijn man en ik aan het filosoferen over de opvoeding van onze toekomstige zoon. Ik moest hierbij erg denken aan mijn eigen opvoeding waarin het christendom weliswaar geen grote, maar wel een rol heeft gespeeld. Ik had me met God ondertussen al heel lang niet meer actief bezig gehouden. Zonder aantoonbare reden eigenlijk.

Toen is het balletje gaan rollen. Ik ben een Alph- cursus gaan volgen, om voor mezelf de essentie van het geloof in God helder te krijgen en of ik hieraan invulling in mijn leven zou kunnen geven. Een soort van hernieuwde kennismaking met God en het christendom.

En het heeft me veel gebracht, vooral de wetenschap dat ik alles aan God mag voorleggen. Het meest bijzondere vind ik het om nu als volwassene zelf een bewuste keuze te maken om een relatie aan te gaan met God. Een geheel andere motivatie dan de vanzelfsprekendheid die ik als kind heb ervaren.

Deze hernieuwde kennismaking met God roept echter ook veel vragen op. Hoe meer ik mij verdiep, hoe onduidelijker dingen soms lijken te worden. En ook word ik gedwongen om zaken in mijn eigen leven met andere ogen te bekijken. Confronterend. Het moeilijkste vind ik het om mezelf afhankelijk van God op te stellen, in een wereld waarin onafhankelijkheid zo belangrijk wordt gevonden. Geloven is voor mij een zoektocht. Maar bovenal ben ik blij met deze hernieuwde kennismaking. Ik voel me thuis in de CTK, waar ik als nieuweling zo hartelijk ben ontvangen. Het is fijn om het geloof met elkaar te kunnen delen. Inmiddels help ik ook mee met de organisatie van de Wining & Dining-activiteiten, en draai ik mee in de oppasdiensten op zondag. Ik kom in de wijk regelmatig gemeenteleden tegen of één van de dominees. Ik voel me nu nog meer thuis in mijn eigen wijk dan dat ik me dat al voelde.

Het leven kan vol verrassende wendingen zitten. Ik ben zelf heel blij dat het zaadje dat in mijn jeugd door God is geplant, nooit helemaal is verdwenen. En nog steeds passeer ik de CTK met regelmaat, echter nu met een heel warm gevoel.

Stilteactie

tegen armoede en verrijking in Nederland

Wanneer en waar? Elke derde dinsdag van de maand om 13 u op het Plein in Den Haag behalve in september, dan is het de derde woensdag i.v.m. Prinsjesdag

Waarom? Armoede is nog steeds een schande, er klopt geen barst van. Steeds wordt het opnieuw uitgevonden en telkens wordt de ernst aange-toond, maar helpen doet dat maar weinig. Hoe houd je het gevecht vol?

De permanente aandacht die nodig is om werkelijk iets te veranderen, breng je niet op door alleen je verzoeken in te dienen bij kamerleden of andere zaakwaarnemers.

Een andere actie, van stilte, van ingehouden woede zonder nog meer woorden is nodig. Daar is innerlijke kracht voor nodig. Die hebben we allemaal.

We lopen zwijgend om de gebouwen heen, een weg van de lange adem. We vormen een kring of rij van stilte bij de twee ingangen van de *Tweede Kamer* en vlakbij de ingang van het *Binnenhof*. Op eenvoudige borden en folders leggen we uit waarom we er iedere keer weer zijn. Door iets wits te dragen laten we zien dat we verbonden zijn.



Wilt u contact: Madeline Andringa (078-6317861), Norga Simons (070-5117530), Henk Baars (06-41170229) of per e-mail: wezijnhetzat@hotmail.com

website: www.armekant-eva.nl/projecten/stilteactie.html

Om deze actie te kunnen uitvoeren is uw financiële steun nodig, uw steun. U kunt uw steentje bijdragen door uw bijdrage over te maken op rekening 9516845 van STEK, *Stichting voor Stad en Kerk* te Den Haag (o.v.v. Stilteactie)

Zomaar een wijsheid...

Stilte is niet de AFwezigheid van geluid, maar de AANwezigheid van God.

(Rabijnse uitspraak)

Uit: Uitleg pastor Aad Tulling, zondag 19 augustus 2012

Spetterende sponsorloop

Zondag 24 juni jl., herinnert u zich die ochtend nog? Tijdens en na de kerkdienst kwam er veel regen naar beneden en de Kindernevendienst had de jaarlijkse sponsorloop gepland.... Vooraf waren er al veel sponsorkaarten verkocht, de aanmoedigers hadden er veel zin in en de hardlopers uiteraard ook. Zou het weer al ons enthousiasme in de war gooien? Nee, gelukkig had de architect van de kerk een vooruitziende blik. Door de kerkzaal langs de Laan van Nieuw Oost-Indië iets te laten uitsteken, creëerde hij een afdak waaronder de kinderen op een alternatief parcours hun rondjes droog konden afleggen.



Na een kleine vertraging werd het startschot gegeven. De renners gingen snel van start en onder de enthousiaste aanmoedelingen van de vele toeschouwers beperkten zij zich niet tot de verplichte vijf (de kleinsten) of tien (de wat groteren) rondjes. De sfeer zat er goed in! Super allemaal. Na afloop ontvingen alle hardlopers een welverdiende 'gouden plak'.

Uw sponsoring van de kinderen heeft heel wat opgeleverd: naast een geslaagde activiteit voor de kinderen het ongelofelijke bedrag van **€ 444,60** voor de kleinkinderen van Rosemary in Nairobi, Kenia. Opgeteld bij de opbrengst van de deurcollecte op eerste paasdag, toe u ook al gul gaf, hebben de kinderen van de Kindernevendienst het fantastische bedrag van **€ 781,57** opgehaald, voldoende om de twee kleinkinderen van Ro-

semary, Brigit en Cornelis, een jaar in Kenia naar school te kunnen laten gaan.

Heel hartelijk dank namens de kinderen van de Kindernevendienst!

Team Kindernevendienst





Lieve kinderen van de Christus Triumfatorkerk,

Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor al het geld dat jullie bij elkaar hebben gespaard voor Rosemary en haar grote gezin in Kenya.

**Ik heb via de website van jullie kerk het verhaal van Noortje beluisterd. Zij heeft heel goed uitgelegd waar het geld van de collecte en de sponsorloop voor bedoeld is, namelijk voor Rosemary, een vrouw met de zorg voor zestien kinderen. Zij woont in een krottenwijk aan de rand van Nairobi in Kenya. Twintig jaar geleden, op één van mijn eerste vluchten als stewardess bij de KLM, heb ik haar ontmoet op een lokale markt. Zij vroeg mij toen om geld om haar zoontje naar school te kunnen laten gaan. Sindsdien heb ik altijd contact met haar gehouden. Samen met een collega heb ik een stichting opgericht. Door o.a. de verkoop van sieraden en giften van lieve mensen zoals jullie, kunnen we Rosemary helpen met het onderwijs van haar kinderen. Twee weken geleden had ik weer een vlucht naar Nairobi en kon ik met jullie gift het schoolgeld betalen. Veel mensen in Kenya zijn arm en niet in staat om het schoolgeld en uniform voor hun kinderen te betalen. Om later kans te maken op een baan is het heel belangrijk dat ze naar school gaan en een diploma halen. Dankzij jullie zijn de kinderen van Rosemary wat dichterbij een betere toekomst. Nogmaals hartelijk dank,
Sandra Hesse**



Wij bieden een plek om te dienen, te ontdekken en te groeien!

Ben jij of ken jij een jongere die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Die een zinvol tussenjaar wil doen of nog geen studiekeuze heeft kunnen maken? Dan is de EA op zoek naar JOU!

De *Evangelische Alliantie* (EA) is een missionaire netwerkorganisatie waar ruim 120 organisaties, zes kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers aan deelnemen. Deze deelnemers werken binnen de EA samen met het uiteindelijke doel om het evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken.

Voor het seizoen 2012-2013 zijn wij op zoek naar een: **diaconaal medewerker** [m/v] die dit jaar de tijd wil nemen om op een enerverende leer/werkplek in een bruisende organisatie in het hart van christelijk Nederland te ontdekken waar zijn of haar hart ligt!

Meer weten?

Voor een uitgebreide vacature kan je terecht op www.ea.nl/vacatures



Zondag 16 september willen we u laten kennismaken met verschillende soorten broodbeleg, te koop bij de *Wereldwinkel*. Steeds meer mensen kiezen met smaak en overtuiging voor eerlijk en duurzaam geproduceerde producten.

Daarom is er voor ontbijt en lunch een complete lijn fairtrade broodbeleg. Wat gaan we u laten proeven?

- **Twee soorten extra jam, de aardbeien en abrikozen**
Deze fruitige, frisse jam is heerlijk op de boterham, op een beschuitje, cracker of rijstwafel. Ook lekker in de yoghurt of op ijs. De jam komt uit Malawi.
- **Hazelnootpasta**
Deze hazelnootpasta is erg lekker op brood, op een rijstwafel of op een pannenkoek. Ook geschikt voor het maken van cakes en taarten. De pasta komt uit Mauritius en Peru.

Omdat er in ontwikkelingslanden geen hazelnoten onder Fair Trade voorwaarden verbouwd worden, kwamen de hazelnoten in de hazelnootpasta van Fair Trade Original voorheen uit Turkije. In dit land, waar wereldwijd de meeste hazelnoten vandaan komen, komt bij de pluk echter veel kinderarbeid voor.

Gezien de relatief kleine hoeveelheden die Fair Trade Original inkoop, lukt het niet om zelf een verantwoorde productie op te zetten of om harde garanties af te dwingen dat onze hazelnoten niet door kinderen geplukt worden. Daarom zijn de hazelnoten voor de hazelnootpasta sinds kort afkomstig uit Spanje en Italië, waar de arbeidswetgeving beter wordt nageleefd en geen kinderen bij de pluk betrokken zijn.

Wij hopen u te zien op 16 september, bij de wereldwinkel, na de kerkdienst.

Werkgroep *Wereldwinkel*



BIJBELLEESROOSTER

De één leest iedere dag uit de bijbel, de ander zo af en toe eens een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: 'Wat zal ik vandaag eens lezen?' Het 'Bijbelleesrooster' van het Nederlands Bijbelgenootschap kan u helpen om een keuze te maken.

RS

september 2012

1	Spreuken 24:23-34	Eerlijkheid en vlijt
2	Spreuken 25:1-14	Eerlijk en toch niet alles zeggen
3	Spreuken 25:15-28	Raadgevingen
4	Spreuken 26:1-12	Reageren op dwaasheid
5	Spreuken 26:13-28	Over luiheid en ruzie
6	Spreuken 27:1-14	Wijze raad
7	Spreuken 27:15-27	Scherp opgemerkt
8	Psalm 54	Gebed na verraad
9	2 Koningen 21:1-18	Het gaat weer mis
10	2 Koningen 21:19-26	Moord en doodslag
11	2 Koningen 22:1-13	Belangrijke vondst
12	2 Koningen 22:14-20	De profetes spreekt
13	2 Koningen 23:1-14	Hervormingsdag
14	2 Koningen 23:15-30	Ingrijpende maatregelen
15	Marcus 9:1-13	Verschijsing
16	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
17	Marcus 9:30-50	Belangrijkheid
18	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet
19	Spreuken 28:1-13	Tegenstellingen
20	Spreuken 28:14-28	Oorzaak en gevolg
21	2 Koningen 23:31-24:7	Betaling
22	2 Koningen 24:8-17	Weggevoerd
23	2 Koningen 24:18-25:7	Martelgang
24	2 Koningen 25:8-17	Ontmanteling
25	2 Koningen 25:18-30	Einde verhaal?
26	Spreuken 29:1-13	Overeenkomsten en verschillen
27	Spreuken 29:14-27	Adviezen voor samenleven
28	Openbaring 12:1-6	Geboorteverhaal
29	Openbaring 12:7-12	Overwinning
30	Openbaring 12:13-18	Strijd

PUZZEL

De oplossing van het cryptogram van twee maanden geleden:

Hor.: 3 zonnebrand 6 ET (Extra Terrestial = buitenaards wezen) 7 Montevideo 10 dr.
11 roken 13 Suez 15 L.O. 16 plofkoppen 21 aero 22 dooier 23 Orion 24 bof 26 Tripoli
28 tin 29 veen 30 uier 32 nieuweeling

Vert.: 1 meteen 2 trui 3 zomersproeten 4 net 5 doorzonwoning 8 nok 9 edele 12
erf 14 mie 17 origine 18 karbouw 19 profiel 20 por 25 olie 27 reis 32 rib.

Was twee maanden denktijd lang genoeg? Als u eraan te kort kwam, wordt het knap lastig, want voor de volgende heeft u gewoon weer één maand de tijd. Niettemin, veel succes!

Adriaan Sala



HORIZONTAAL:

- 3 "Do ist de Bahnhof...!" (10)
- 8 Aadje Mansveld wordt daar nog steeds op handen gedragen (3)
- 9 geeft de indruk iets met natuur te maken te hebben.... (3)
- 10 lief en behoedzaam (5)
- 11 kun je beter eerst maar uitslapen (4)
- 12 verkrijgbaar in balen maar niet bedoeld om breed in de weg te leggen (4)
- 13 de Romeinen kenden ook al een soort Art Nouveau, maar hielden het kort (3)
- 15 gebaseerd op stelsel met kg, liter, meter, etc. (8)
- 17 één van de basiskleuren is leeg (4)
- 18 dat die grote kerk in Dhaka later open gaat, is geen bezwaar (10)
- 22 Japanse stad is bekend geworden vanwege een grote aardbeving (4)
- 23 hier is wegsleepregeling van kracht (2)
- 24 de onderofficier las het verenigingsblad van 'Entre Nous' (2)
- 25 eet nu en doe dan je pak aan (5)
- 27 eerste taak als de kathedraal is ingestort (10)
- 29 opleiding voor onderwijzers als hoofd van het gezin (2)

30 zelfs op catastrofes moet je voorbereid zijn (10)

VERTICAAL:

- 1 Noach plantte een wijngaard, maar hij had ook voor een appelboomgaard kunnen kiezen (5)
- 2 een zenuwtrekje voor in de cola (3)
- 3 embleem van Simplistisch Verbond (13)
- 4 even verdorven als Gomorra (5)
- 5 zelfs bij tweelingen komt de één eerder dan de ander (13)
- 6 Duitse vliegtuigbouwer had ook waternvliegtuigen in order (7)
- 7 bij scrabble was er flinke ruzie over het woord 'lutingschelpen' (13)
- 14 om hoger (of lager) te komen (5)
- 16 daar word je niet vet van! (3)
- 19 150 ego's bij elkaar (2)
- 20 valt vaak samen met spot (4)
- 21 wat een kinderbijbelschrijver en een 2e-kamervoorzitter gemeen hadden (4)
- 25 ook een fooi is soms een welkome suggestie (3)
- 26 slijtvaste laag voor digitaal bericht? (5)
- 28 bij hem gaat de moslimleek te rade (4)